

År 2000 MNF møde på Hurtigrutens båd Vesterålen. En illustreret beretning fra mødet (og sejlturen).S

Vi mødtes ved båden i Trondheim i forventning om endnu et konstruktivt møde.

Alle deltagere ankom til det aftalte tidspunkt og holdt på til den sidste session!



Og tog energisk fat på NMF agendaen



Vi gik alle udenfor i pauserne for frisk luft (og nyde udsigterne)



Om aftenen drøftede vi mørketrafik (og andre emner) mv i mindre grupper



Og betragtede de mange byer og havne



Der blev naturligvis serveret fisk til middagen (det var vel i Norge)



I nogle havne var der tid til at gå på kajen efter møderne



Eller betragte det smukke norske land set fra søsiden



Vi kunne beundre navigationen træt på øer og skær



Fra den ene side af mødebordet kunne vi endda nyde udsigten under mødet



Der blev mulighed for at se broen og kaptajnen





Jeg siger tak for mange års godt kollegialt samarbejde i NMF og glæder mig over de mange gode fælles resultater, som vi har opnået og de mange faglige og andre drøftelser, som vi havde.

Jeg håber, at NMF gruppen stadig holder fanen højt til glæde for trafikanterne i Norden. Jeg søger af følge jeres arbejde i begrænset målestok.

Jeg fik endda i pauserne luftet min interesse for bilrejser i norden og fik mange gode ideer og råd til rejserne i Norge, Sverige og Finland.

Som pensionist med sklerose bliver det i dag ikke til så mange rejser, men ved computeren kan man gøre meget vejhistorie, som f. eks. denne del af NMF historien. Og jeg har mange tusind fotos endnu, der venter

Erik Randrup 2016 05 10